

# LANDMACHT 19 maart

Dit keer exposeert Freddy de Groot uit Waalwijk hem verzameling Koninklijke Landmacht. Freddy begon met verzamelen toen hij een jaar of vijftien geleden een halsdoek, armband en baret kreeg van een oom. Van de vader van een schoolvriend, die beroepsmilitair was, kreeg hij wat epauletten, een koppel en een commando mutsdas. Hij woonde toen nog bij zijn ouders, en wegens ruimtegebrek verdwenen de spullen in een doos naar de zolder. Nadat hij ging samenwonen kwamen de spullen weer



tevoorschijn, en besloot hij zijn verzameling uit te breiden. Inmiddels spaart hij nu zo'n 2 jaar serieus militaria, voornamelijk Koninklijke Landmacht. Zijn verzameling omvat verschillende baretemblemen, kraagspiegels, halsdoeken, armbanden, mouw- en borstemblemen, brevetemblemen, wapenschildjes, tegeltjes, epauletten, boeken, stickers, puzzels maar ook kleding, baretten, helmen e.d. Spullen vindt hij meestal op rommelmarkten en verzamelbeurzen. Hij heeft inmiddels contact gevonden met enkele mede-verzamelaars waar hij regelmatig spullen mee ruilt. Hopende op 19 maart meer contacten te kunnen leggen met medeverzamelaars.

