

BELLEN 20 januari

Dit keer exposeert Margreet van Kampen-Zwetsloot uit Veghel, geboren in Hoogmade haar verzameling bellen. De bellencollectie is een verzameling met allemaal kleine geschiedenissen en misschien een grote.....Neem nu het eerste stuk. Dat is de koperen voordeurbel uit het eerste huis. Verder zitten er een aantal verjaardagscadeautjes bij. En ook souvenirjes zijn dierbare verzamelstukken. Zoals de houten poezenkop uit Indonesië. Een collega heeft goed moeten zoeken om daar een belletje te vinden. Er zit toch echt een klepeltje in. Of de drie kristallen exemplaren. Die staan op de vensterbank want het zonlicht breekt zo prachtig in regenboogkleurtjes. De enige bel die zelf gekocht is heeft twee witte vredesduifjes. En die ene kerstbel? Die mag gewoon het hele jaar staan pronken. Op een gegeven moment rees de vraag: Waarom eigenlijk een bellenvverzameling? Al bladerend in het familiegeschiedenisboek: "Zwetsloot een oud Rijnlands geslacht", kwam ze een verhaal tegen over een klok: "In 1877 is de nieuwe Kerk van Hoogmade gereed, in Gotische stijl opgetrokken. In de toren hangen 2 klokken, waarvan de kleinste of Mariaklok nog afkomstig is van de oude kerk (1857), vervaardigd door A.H. van Bergen te Heiligerlee. Deze werd opnieuw gegoten in 1875, omdat ze gebarsten was. Het opschrift op deze klok luidt: Ter ere van de H. Maria, altijd Maagd, Patrones der Kerk van Hoogmade, heeft Leonardes Zwetsloot op den leeftijd van 3 jaren mij ten geschenke gegeven. Hersteld in het jaar des heils MDCCCLVII". Zou die herinnering nog bij haar in de genen zitten? Wie zal het zeggen, het zou zomaar waar kunnen zijn. Voorlopig maakt ze leuke sfeerhoekjes met de bellen en zo hebben ze echt een decoratieve functie.

