

PUNTENSLIJPERS 20 september

Dit keer laten Jan en Joke Maas uit Kerkdriel hun verzameling puntenslijpers zien. Iedereen heeft er wel een in huis, zo'n koperen klokje of lampje waar een puntenslijper onderin het voetje zit. Eind 1981 kregen Jan en Joke een letterbak (die de vader van Jan weg wou gooien) waar wat kleine dingen inzaten maar ook een paar van die koperen puntenslijpers. Er was nog een beetje plaats in die letterbak en er werden wat dingetjes bijgekocht (puntenslijpers dus...) En daar



begon het mee. Nu hebben ze een verzameling van meer dan 6800 puntenslijpers die onderverdeeld zijn in 9 soorten. Ze staan uitgesteld op een hobbykamer in kasten met daarboven vele letterbakken. Vorig jaar zijn ze te zien geweest bij Omroep Gelderland omdat ze op de 3e plaats van de verzamelaars top 10 stonden. En begin dit jaar heeft Stadsomroep Utrecht een reportage gewijd aan hun verzameling. Ze vinden alle slijpers mooi maar hebben toch ieder zo hun eigen voorkeur. Jan (53) vindt de ouderwetse schoolslijpers het mooist waar ze er inmiddels 100 verschillende van hebben. En Joke (51) heeft een voorkeur voor Bully slijpers. Dat zijn allerlei soorten disney-figuurtjes die met de hand beschilderd zijn, en worden vervaardigd in Bully-land (Duitsland).

