

KERSTBLIKKEN 19 december

Dit keer laat Riekie van den Broek uit Nijnsel haar verzameling kerstblikken zien. Riekie heeft een blikkenmuseum gelegen aan de Hoogstraat te Nijnsel (Sint-Oedenrode). Ze is ongeveer 10 jaar geleden begonnen met de verzameling van blikjes door middel van een blikje met daarop een paard afgebeeld.

Deze verzameling is nu uitgegroeid naar ongeveer 9.000 blikken waaronder 900 kerstblikken. Kerst is voor Riekie heel speciaal, ze houdt erg van gezelligheid en kleur, daarom mogen

kerstblikken ook zeker niet ontbreken. Vrijwel het gehele jaar door is Riekie op zoek naar kerstblikken op rommelmarkten, verzamelbeurzen en kringloopwinkels. Ook krijgt Riekie veel blikjes van mensen die het blikkenmuseum hebben bezocht. Ze snuffelt heel veel rond en komt vaak met mooie blikjes thuis. Al begin november begint Riekie met het opruimen van een gedeelte van haar "gewone" blikjes. Deze gaan even in een doos op zolder, want ze moeten echt even plaats maken voor haar kerstblikken. Riekie heeft kerstblikken in alle maten, vormen en kleuren. Als de kerstblikken eindelijk allemaal een, met liefde gezocht, plekje hebben gekregen, dan begint Riekie het hele huis om te toveren in kerstsfeer.

