

RELIGIEUZE KERSTKAARTEN 15 december

Dit keer exposeert Mariet de Wit uit Veghel haar verzameling religieuze kerstkaarten. Ze heeft het hele kerstverhaal in haar verzameling compleet. Vanaf de geboorte van het kindje Jezus tot aan zijn dood.

De engel Gabriël werd naar Maria, een deugdzame jonge vrouw, gestuurd. Hij vertelde haar

dat zij een kind zou krijgen dat voor altijd als koning zou regeren. Dat kind, Jezus, werd geboren in een stal, waar herders het bezochten. Later wees een ster enkele mannen uit het Oosten de weg naar het kindje. Wij vernemen wie hun die ster liet zien en hoe de pogingen om Jezus te doden, faalden. Dan zien wij hoe Jezus als 12-jarige met de leraren in de tempel sprak. Achttien jaar later werd hij gedoopt, en daarna begon hij het Koninkrijk te prediken en de mensen daarover te onderwijzen. Met dat doel had God hem naar de aarde gezonden. Jezus koos 12 mannen uit om hem daarbij te helpen en maakte hen tot zijn apostelen. Jezus deed ook vele wonderen. Hij gaf duizenden mensen te eten hoewel hij maar een paar visjes en een paar broden had. Hij geneas zieken en wekte zelfs doden op. Ten slotte vernemen wij nog wat Jezus allemaal doormaakte op de laatste dag van zijn leven en hoe hij werd gedood. Vele kaarten hebben hele mooie afbeeldingen en komen uit landen over de gehele wereld.

