

# Wielersport 17 januari

Dit keer exposeert de 74-jarige Jo uit Vinkel een verzameling Wielersport. Als een rode draad loopt de wielersport door het leven van Jo. Vanaf kind zijnde heeft hij de wielersport gevolgd. Jo weet nog goed dat de Italiaanse wielrenner Fausto Coppi (1919-1960) met een wielersporters in het plantsoen van 's-Hertogenbosch heeft meegefietst in 1951. Nu gaat Jo nog veel naar wielersporters waardoor zijn verzameling een grotere vorm heeft gekregen. Vanaf 1992 is hij veel naar wielersporters in binnen en buitenland geweest. Hij wilde meer te weten komen over het ontstaan van de fiets en de geschiedenis van het wielrennen. De fiets waar wij op rijden is maar 130 jaar oud. De ketting is van 1886 –1888 en de eerste wedstrijden met fietsen waren in Parijs. Loopfietsen of fietsen met pedalen op de wielen komen uit het jaar 1850. Er is een lange weg gegaan voor men die wielen achter elkaar werden gezet. De Romeinen hadden ze al. De verzameling van Jo bestaat vooral uit Posters, Foto's, Boeken, Petjes, Truien, Bidons, ect., ect. die hij op de verzamelbeurs zal laten zien.

