

# Gloeilampen 18 september



Dit keer exposeert Hans uit Budel zijn verzameling gloeilampen. Het doel van de verzameling is om een beeld te scheppen over de geschiedenis van de gloeilampen een indruk te geven van wat er in het verleden allemaal gemaakt is. Het begin van de gloeilampen-fabricage dateert van 1872 en werd ingeluid door de Mr. Swan uit Schotland en tegelijkertijd met Mr. Edison uit Amerika. Tot aan WO1 zijn er al veel gloeilampen gemaakt voor diegenen die over elektriciteit konden beschikken. Dat was dus niet voor de gewone man, maar voor ondernemers, die zelf elektriciteit konden maken. B.v. voor schepen of molens, wasserijen en weverijen, die door een stoommachine werden aangedreven. In deze begintijd zijn er vooral de kinderziektes van de gloeilamp uitgehaald: het zwart worden van het glas in de ballon. Ook het gebruik van een metaal als gloeidraad i.p.v. kooldraad werd ingevoerd om meer licht te verkrijgen. Uiteindelijk werd het metaal wolfram gebruikt voor het beste licht. Na WO1 tot aan WOII

zijn in vele landen alle steden en dorpen van elektriciteit voorzien. Mét deze elektrificatie is er een soort van fabricage-explosie ontstaan. Vele ondernemers hebben zich toegelegd op het maken van gloeilampen voor velerlei toepassingen en in allerlei vormen, wattages, spanningen, kleuren en maten. Na WOII werd men zich echter ook bewust van het nadeel van de gloeilamp: de **gloeilamp verbruikt veel energie**. Vanaf de oliecrisis neemt daarom de productie af en tegen het jaar 2000 wordt duidelijk dat de gloeilamp geleidelijk aan wordt verboden. Vanaf dat tijdstip dateert de verzameling van Hans. Want het zou jammer zijn als dit stukje cultuuroed helemaal uit de aandacht zou verdwijnen. Intussen is de verzameling van Hans gegroeid tot meer dan 3000 exemplaren. In de verzameling is tevens literatuur over de gloeilamp opgenomen. Een verzameling is natuurlijk nooit compleet. Dat is ook hier het geval, dus uitbreiding van gloeilampen is altijd welkom, want een verzamelaar is altijd op zoek naar uitbreiding van de collectie. Markten, beurzen en zolderopruiming kunnen soms verrassingen opleveren. Als er mensen zijn die oude lampen hebben liggen houdt Hans zich daarvoor aanbevolen en kom daarmee zondag 18 september naar de verzamelbeurs. Daarmee maakt u Hans erg blij.

