

Lucifersetiketten 20 november



Dit keer exposeert Martin uit Schijndel een bescheiden deel van zijn verzameling Lucifersetiketten. Hij verzamelt al ruim 40 jaar postzegels. Na het overlijden van zijn moeder kwamen daar suikerzakjes bij. Daarmee was de koek echter nog niet op. In 2012 kwam hij op de verzamelbeurs in aanraking met een verzamelaar van lucifersmerken, niet lang daarna bezocht hij deze verzamelaar thuis. Van hem kreeg hij alle Nederlandse series gratis, want die verzamelaar was maar al te blij

dat er een nieuwe verzamelaar van lucifersetiketten bij kwam. Zo ontstond dus een nieuw verzamelgebied. Inmiddels heeft Martin, naast de 11 stokboeken met Nederlandse series, ook even zoveel stokboeken met etiketten van De Kloof, de Kruideniersetiketten, de Sigaren-, Sigaretten- en tabaksetiketten, de Zwaluwetiketten en nog wat algemene etiketten. De verzameling groeit nog altijd gestaag. Martin heeft ook enkele buitenlandse etiketten, maar dat is slechts bijzaak. Tenslotte heeft Martin ook nog enkele fraaie Nederlandse en buitenlandse luciferdozen in verschillende vormen en maten. Hoeveel etiketten hij nu precies heeft weet hij niet, maar het loopt al gauw in de duizenden. Martin is nog steeds op zoek naar uitbreiding, materiaal om te ruilen heeft hij ook.

